

Kıbrıs'taki Mevcut Durumun Anarşistler Açısından Değerlendirmesi

23 Nisan 2003 tarihinde Denktaş rejiminin sınırlı ve kontrollü bir şekilde sınırları açmasından sonra adada yaşayan Kıbrıslı Türk ve Rumların yeniden bir arada yaşama ve birleşme yönündeki arzuları güçlenmiş, bu gözle görülür bir şekilde açığa çıkmıştır. Halkın yeniden birbiri ile temasa geçmesi, şimdiye dek eğitim sisteminde, milliyetçi unsurlarla ve medya'da süren ulusal devlet temelli propagandanın yenilgiye uğraması açısından büyük bir adım oldu. Mevcut koşullar bu bağlamda geçmişte yaşananların yerine yeni bir alternatif getirmiş ve bununla birlikte iki halk arasındaki kurum ve kuruluşlar arasındaki işbirliği, toplantılar genişleyerek büyümüştür. Bu noktada bizim önerimiz, Kıbrıslı Türk ve Rumların bağımsız, Anti Hiyerarşik, planlanmış bir cephe hareketi dışında, yerel, global ve sosyal konuları kapsayacak bir şekilde, bununla birlikte emek, teknolojik kalkınma ve sağlık, vs, vs... başlıkları altında kendi bağımsız asamblelerinde bu konu hakkında ortak bir mücadele için karar vermeleridir.

Askeri zihniyeti bizler, bireysel imha ve bununla birlikte itaatleri uygulayan kör ve sorgulamayan, öldürme ve egemen güçlerin çıkarları uğruna ölebilen robot olduğuna inanıyoruz.

Bugün Kıbrıs'ta yedi askeri güç mevcuttur. Bunlar Kıbrıs Rum Milli Muhafız Ordusu, Kıbrıs'taki Yunan Askeri, Türk Askeri, Birleşmiş Milletler, NATO ve İngiliz Askeridir. Son dönemlerde ise Kıbrıs Avrupa Birliği emperyalizminin çıkar alanına girmiş, özellikle de insanlıktan uzak Amerika ve İngiliz üsleri Irak ve Afganistan halkını kılıçtan geçirmede bir rol üstlenmişlerdir. Bütün bunlar Kıbrıs'ta takdire şayan şimdiki ve bir önceki hükümetin işbirliği sayesinde olmuştur. Bu güçler adımıza kurdukları insan sağlığını ve çevre halkını rahatsız eden antenlerle kendi çıkarlarını korumaktadırlar.

Biz inanıyoruz ki, mücadeleciler ve sorumluluk sahibi bir duruş askeri bir duruşu ret etmek, adayı askerden arındırma ve üslerin yıkılması, adadan silinmesi için çaba sarf etmektir.

Şu anda sunulan "çözüm" Annan planı ABD/AB çıkarları ve yerel patronların katılımıyla bize empoze edilmiş olup, bu sadece onların ekonomik, siyasi ve stratejik çıkarlarının güvenliğini savunmaktan başka bir şey değildir. Bizce Kıbrıslı Türk ve Rum otoriteleri bir otorite olup, yasal veya yasadışı olmaları kapitalist olmalarını koşullandırmamakta, aksine sosyal ilişkiler ve kapitalist sömürü az ya da çok sürmektedir; ki bu da son tahlilde elle tutulur hiçbir farklılık göstermemektedir. Aksine aynı temeller üzerine, ikisi de kapitalist temeller üzerine kurulmuştur. AB üyeliği ve Avrupa sermayesinin akımı sosyal güvenlik ve kazanılmış hakları yok etmekte ve bu da Kıbrıs halkı açısından daha kötü koşullar yaratmaya bir temel teşkil etmektedir.

Bizler Anti otoriter/ Anarşistler olarak adada çözümün her türlü zulümden kurtulmak için olması gereken ortak, iki toplumlu isyandan geçtiğini belirtiriz. Gerçekten özgür, anarşist bir toplum için; Sosyal organizasyonların her alanda yatay örgütlenme temelinde, üretiminden insan ilişkilerine kadar, bütün, herkesin kendilerini ilgilendiren kararlara doğrudan katılabileceği bir düzen istiyoruz.